

GayOkay

Ontmoetingsgroep voor HLBT'ers met een verstandelijke beperking

Kom schilderen bij De Baan!

24 en 31 maart
van 14.30-17.00 uur

In twee lessen maak je een schilderij.
We werken met acrylverf op doek.
Fred Rosenhart begeleidt de schildercursus.
De vrijwilligers van GayOkay zijn er ook bij.



Fred is kunstschilder en theatermaker.
Ook is hij de organisator van de Roze Kunstlijn. Daar hangt kunst, gemaakt door LHBT'ers (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender). Als er mooie schilderijen bij GayOkay gemaakt worden, gaan we exposeren. Dan hangt onze kunst volgende keer ook bij de Roze Kunstlijn!

Voor wie

Heb je een verstandelijke beperking en ben je een man die (ook) op mannen valt, vrouw die (ook) op vrouwen valt en/of transgender, dan is GayOkay iets voor jou. Iedereen is van harte welkom!

Kosten

€ 5,- per keer (incl. schildermateriaal, koffie/thee en wat lekkers). Neem wat extra geld mee voor evt. extra drankje.

Waar

Stichting De Baan
Nauwe Geldeloze pad 17
2012 EV Haarlem

Contact

023-5314463 (ma t/m do)
team@stichtingdebaan.nl



Ja, ik kom **schilderen bij GayOkay op 24 en 31 maart 2019!**

Mijn naam is: _____

Adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telnr: _____

E-mailadres: _____

Lever dit strookje in bij De Baan. Bellen of mailen mag ook.

